



Gebed van de Dag donderdag 28 januari 2021

Kerk open 8.30 – 9.00 uur

Aansteken van een kaars en een moment van stilte

Opening: Bless the Lord, my soul, and bless His holy Name. Bless the Lord, my soul, Who leads me into life. (Psalm 103:1). <https://www.youtube.com/watch?v=UYLKrFOLS-E>

Psalm 104:8 (De Nieuwe Psalmberijming)

Laat onze HEER voorgoed verheven zijn,
laat Hem verheugd over het leven zijn.
Eén blik van Hem laat heel de aarde beven.
Hij wijst – en bergen zijn door rook omgeven.
Voor God zing ik zolang ik leef mijn lied
en ik hoop echt dat het Hem vreugde biedt.
Hij zal de zondaars van de aarde weren.
Met hart en ziel wil ik mijn schepper eren.

Schriftlezing Exodus 12:29-51

(Exodus / Shemot Exodus 10:1-13:16 is het gedeelte /Parasja dat afgelopen Sjabbat is gelezen in de Synagoge: Bo 'Ga!)

STILTE

Luisterlied BACH - O hilf, Christe, Gottes Sohn (chorale) (Johannes Passion)

<https://www.youtube.com/watch?v=1P8SjJYamsU>

Gebed

Heer,
maak van mij een glimlachzaaier.
Laat mijn glimlach opgewekt zijn en nooit spottend,
stralend en nooit minachtend,
hartelijk en nooit ondoorgrondelijk.
Laat mijn glimlach wonderen verrichten:
een beetje kracht schenken aan wie verzwakt zijn,
een beetje vertrouwen aan wie wanhopig zijn,
een beetje geluk aan wie eenzaam zijn.
Schenk mij de vreugde
anderen te doen glimlachen.
Heer, ik bid U,
bewoon mijn gezicht en mijn hart.

Persoonlijk gebed
Onze Vader...

Afsluiting

Zegen ons, Algoede
neem ons in Uw hoede,
en verhef Uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

kaars doven

Johannes 19:33

maar toen zij bij Jezus kwamen en zagen dat Hij al gestorven was, braken zij Zijn benen niet. Want deze dingen zijn geschied, opdat het Schriftwoord vervuld wordt: Geen been van Hem zal gebroken worden.

Bach Passion en vertaling:

O hilf, Christe, Gottes Sohn,
durch dein bitter Leiden,
daß wir dir stets unterm
all Untugend meiden,
deinen Tod und sein Ursach
fruchtbarlich bedenken,
dafür, wiewohl arm und schwach,
dir Dankopfer schenken!

O help, Christus, Zoon van God,
met uw bittere lijden
dat wij u altijd gehoorzamen,
alle ondeugd mijden,
uw dood en de oorzaak daarvan
met vrucht overdenken,
en u daarvoor, hoewel arm en zwak,
dankoffers schenken!